

FONS DUCHATEAU, N-VA-SCHEPEN IN ANTWERPEN

‘De emmer in Antwerpen is vol. Er moeten geen druppels meer bij’

Als we van moslims niet vragen dat ze onze waarden assimileren, riskeren we zelf onder de voet gelopen te worden. Fons Duchateau, Antwerps schepen van Diversiteit en Inburgering, zet het migratiedebat op scherp. ‘Voor je het weet is het dragen van een hoofddoek hier de norm.’

Ruim 6.700 mensen. Daar stopt het niet. Er is de volmigratie en er zijn de migranten die hier eerder neerstrekten, van wie velen geen Nederlands spreken en geen werk hebben. Het zijn niet allemaal tweeverdieners. Iedereen spreekt nu over Canada dat royaal 25.000 Syrische vluchtelingen opneemt. Hadde wij de voorbije decennia het migratiebeleid van Canada gevolgd en enkel mensen toegelaten die een meerwaarde betekenden voor onze economie, dan konden we nu ook zeggen: laat ze maar komen. Maar ik heb een erfenis uit het verleden. Onze emmer is vol, er kan geen druppel meer bij. En die mensen zijn zelf beter af als ze terechtkomen in een kleine gemeente waar het sociale weefsel sterker is, dan te blijven in hun netwerk van armoede.’

‘GA ERGENS ANDERS HEEN’
Hoe gaat u de toestroom stoppen? U kunt bij registratiegesprekken moeilijke foldertjes uitdelen van Roeselare of Beveren. ‘Nee. Maar ik ga ook geen extra inspanningen leveren. We zetten in op de integratie en begeleiding van wie hier nu is. Maar ik ga niet in extra woningen voorzien voor vluchtelingen. Ik ga geen aantrekkingsbeleid voeren. De tantam in die gemeenschappen gaat snel. De boodschap die we uitzenden is: Antwerpen is niet de plaats waar je je leven gaat verbeteren. Ga ergens anders heen.’

Riskeert u niet dat mensen in handen vallen van huisjesmelkers? Volgens de oppositie leven nu al 2.800 asielzoekers in erbarmelijke omstandigheden.
‘Dat cijfer is overdreven. Maar het klopt dat mensen bereid zijn in een krot te gaan wonen omdat ze in deze stad hun netwerk van familie en landgenoten hebben. Zij moeten zelf die klik maken. Ondertussen loopt een proefproject

in Antwerpen Noord en Bergerhout waarbij we geen huurwaarborg meer geven wanneer asielzoekers in panden trekken die niet aan minimale vereisten voldoen. De bedoeling is om die stelselmatig onbewoonbaar te verklaren.’
‘Tegelijk pakken we vluchtelingen die zich aanmelden bij hun nekveld. We sturen hen naar een cursus Nederlands, een inburgeringscursus en loopbaanbegeleiding van de VDAB. We laten de mensen niet langer met rust. Wie hier komt wonen, moet bereid zijn honderd procent deel uit te maken van onze maatschappij.’

Uitzichtloosheid gaat de facto over werkloosheid en schooluitval. Aan wie ligt dat: aan hen, of aan ons?’

‘Wij bieden mensen voldoende kansen. Maar ik stel ook vast dat het integratiebeleid vóór 2004 compleet mislukt is. Het is pas toen mijn partij aan de regerings-tafel zat, dat de eis op tafel kwam dat mensen Nederlands zouden leren in ruil voor een sociale woning. Ze moeten geen romans kunnen lezen. Maar wel kunnen praten met hun burens.’

Uw partij zet in op activering. Toch bengelen we onderaan de Oco-ranglijst van tewerkstelling bij allochtonen. En haast nergens is de kloof op school zo groot. Ligt dat allemaal aan de onwil om kansen te grijpen?’

‘Veel heeft met vervolgmigratie te maken. Te veel mensen trouwen met iemand uit het land van herkomst. Waardoor je bij elke generatie opnieuw een stap achteruit zet. De regels voor gezinshereniging waren hier veel lakter dan in andere Europese landen. Theo Francken probeert dat nu aan te pakken. En wat de schooluitval betreft: er is een groot verschil tussen jongens en meisjes. Vooral bij allochtone jongens zijn de uit-



Fons Duchateau is er fier op tot de partij te behoren ‘die de dingen af en toe scherp durft te stellen’.

‘Onze boodschap is: Antwerpen is niet de plaats waar je je leven gaat verbeteren. Ga ergens anders heen’

‘Jan modaal zonder inkomen zal minder snel een woning vinden dan Ali met een inkomen’

stroomcijfers hallucinant. Dat is cultuurgebonden. Jongens krijgen meer vrijheid.’

Migranteneouders laten hun jongens te veel op straat lopen?

‘Ja. Er wordt minder van hen gevraagd. Ze worden meer verheerlijkt dan meisjes. Meisjes worden veel korter gehouden. Te kort. We moeten daar niet blind voor zijn. Als je spijbelt, je niet gedraagt op school en zonder diploma uitvalt, moet je niet verwonderd zijn dat je nadien niet aan de bak komt!’

Schoffelt u de verantwoordelijkheid van de maatschappij niet te snel onder de mat? De rechtshulpverleners geven allochtonen geen allichtone poetshulpverleners willen. Dat een derde van de verhuurders discrimineert.

‘Ik zeg niet dat het altijd gemakkelijk is. Maar het houdt wel steek dat je als buitenlander een extra inspanning moet leveren. Mijn nicht die in Amerika woont, er vaart dat ook. *When you go to Rome, act as the Romans*. Ik zie dat op de school van mijn dochters. De kleur van vrienden maakt geen verschil meer. Wel de vraag of iemand ‘mee’ is. Of ze ook op Facebook zitten en chatten. Die meisjes leggen hetzelfde parcours af als mijn dochters’.

Stelt u de geestelijke leiders voor hun verantwoordelijkheid?
‘Absoluut. Als ze er niet in slagen hun geloofsovertuiging compatibel te maken met de waarden van het hedendaagse Europese normen- en waardenkader, dan hoort de overtuiging hier niet thuis.’

Vindt u de Islam, zoals u ze in uw stad ziet belijden, compatibel met de waarden van de Verlichting?
‘Er zijn moslims die dat op een compatibele manier doen. Maar er zijn even goed groepen die dat niet doen. Onlangs was ik op de opendeurdag van een mos-

cistisch’ bestempeld. Maar echt racisme kan nooit relatief zijn.’
U relativiert wel discriminatie als basis om mensen uit te sluiten van de arbeidsmarkt. Ze moeten maar zorgen dat ze mee zijn.

‘Ik geloof inderdaad niet dat racisme er de oorzaak van is dat jongeren afhaken op school, of geen job vinden. Dat is net iets te makkelijk. Er zijn genoeg bedrijven die een correct personeelsbeleid voeren. Wat je wel ziet, is dat mensen die zich voor honderd procent inzetten, het slachtoffer zijn van de andere groep die overlast pleegt. Allochtonen zeggen mij vaak: ik wil wel, maar die krapnujongeren geven mij een slecht imago.’

INVASIE

De polarisering is toegenomen. Er is een verharding in de houding tegenover vreemdelingen. Hoe komt dat volgens u?

‘Mensen maken zich zorgen over de maatschappij waarin hun kinderen opgroeien. Als integratie niet leidt tot assimilatie van de basisnormen en -waarden van onze samenleving, zullen we na verloop van tijd niet meer spreken over integratie, maar over invasie. Dat jaagt mensen schrik aan. Waarmee ik niet zeg dat er honderd procent assimilatie moet zijn. Ik heb het hier niet over bloemkool met bechamsaus.’

Wat bedoelt u dan wel? Hoe ver moet assimilatie gaan?

‘Het betekent dat je het grote kader van onze samenleving aanvaardt. De grondwaarden: vrijheid en gelijkheid. Respect hebben voor holebi’s, aanvaarden dat vrouwen voor honderd procent gelijk zijn. Dat er een scheiding is tussen kerk en staat. En dat geloofsvragen op elke manier ondergeschikt zijn aan de burgerlijke regels.’

‘Er is dat onderzoek van de Nederlandse socioloog Ruud Koopmans, waaruit blijkt dat meer dan de helft van de moslims vindt dat religieuze regels voortgaan op de wet. Dat bots met mijn visie over assimilatie. Religies hebben de neiging in de zon te staan als het gaat over vrijheden, maar in de schaduw te verdwijnen als het gaat over plichten. Ik vind dat ze de plicht hebben teksten die duizenden jaren geleden zijn opgesteld, te actualiseren. Je mag van mij geloven dat holebi’s in het hiernamaals gefolterd zullen worden, maar je handelt daar niet naar.’

Stelt u de geestelijke leiders voor hun verantwoordelijkheid?
‘Absoluut. Als ze er niet in slagen hun geloofsovertuiging compatibel te maken met de waarden van het hedendaagse Europese normen- en waardenkader, dan hoort de overtuiging hier niet thuis.’

Vindt u de Islam, zoals u ze in uw stad ziet belijden, compatibel met de waarden van de Verlichting?
‘Er zijn moslims die dat op een compatibele manier doen. Maar er zijn even goed groepen die dat niet doen. Onlangs was ik op de opendeurdag van een mos-